

Bestyrelsens beretning 2003

Vind fra skiftende retninger

I grunden var det ikke særlig vanskeligt at sætte overskrift på det DIS-år, der er forløbet siden generalforsamlingen i Taastrup i april 2003.

Sjældent har bestyrelsen haft så mange bolde i luften på én gang, og sjældent har der været så mange forskelligartede meninger om det, der er vores alles fælles barn: Slægtsforskning og edb.

Generalforsamlingen i Taastrup var intet mindre end turbulent, bl.a. en kulmination af en masse sammentrængt utilfredshed med bestyrelsens håndtering af navnlig Kildeindtastningsprojektet, forholdet til DDA mm.

Trods flere forsøg på at tage fat om tingene, lykkedes det os vist ikke rigtigt at få rundet tingene af på en for alle parter tilfredsstillende måde.

Allerede længe inden generalforsamlingen havde der været mange tilkendegivelser om åbenhed, dialog og debat. I skrivende stund må det erkendes, at der stadigvæk er mange ting,

bestyrelsen kan gøre bedre.

Selvfølger man kan diskutere, hvilken konkret arbejdsmæssig forbedring der ligger i, at referater fra bestyrelsesmøderne gøres tilgængelige via foreningens hjemmeside. Men det kan da i hvert fald sikre, at ingen behøver at tro, at bestyrelsen arbejder med både en dagligstue og en korridor dagsorden. Det er i hvert fald på ingen måde tilfældet.

Konstituering

Konstitueringen efter generalforsamlingen blev som følger: Ole H. Jensen (formand), Lars J. Helbo (næstformand), Ruben Højmark (sekretær), Werner Wittekind (kasserer), Erik Kann og Kathrine Tobiasen (redaktion).

Kort sagt: Alle fortsatte på de poster, de havde beklædt inden generalforsamlingen. En konkret illustration af, at frivilligt arbejde har det bedst iklædt interesse og lyst.

Ud over det konstituerende møde umiddelbart efter generalforsamlingen har der været afholdt 3 bestyrelsesmøder. Bestyrelsen har desuden været samlet en hel weekend til drøftelse

af mere principielle forhold omkring bestyrelsens arbejde, forhold til medlemmerne etc.

Nu mere en 4.000 medlemmer

Der har endnu engang været en markant udvikling i antallet af medlemmer i foreningen, og netop nu er vi nået til at være et pænt stykke over 4.000 medlemmer. En stigning på ca. 700 på ét år!

Bestyrelsen er meget glade for den konstante fremgang, og vi håber naturligvis, at det bliver muligt at ramme fællesnævneren for de mange medlemmers forskelligartede forventninger. Nemt er det ingenlunde altid!

◆ Aktiviteter ◆

Det har været et særdeles aktivt år med flere markante tiltag. Efterfølgende gennemgang berører de mest markante. Men mange andre kunne have været trukket frem.

◆ Receptionen i Odense i november måned for udgivelsen af den



DIS-Danmark holder generalforsamling på skift i Storkøbenhavn og i provinsen.

Sidste år troppede henved 70 DIS-medlemmer op til generalforsamlingen i Taastrup – se fotoet.

17. april i år holder DIS generalforsamling i Århus. Nu bliver det spændende at se, om jyderne kan matche københavnernes i antal?

færdigindtastede folketælling 1845 står helt centralt. Timer og atter timers slid fra indtasterne, korrekturlæserne, de ansatte på DDA, de involverede DIS-folk var tilendebragt, og endnu et nyttig redskab kunne definitivt overdrages til alle slægtsforskere.

Foreningen DIS-Danmark er stolt af at være en vigtig del af dette kæmpeprojekt, og vi glæder os over, at receptionen for den næste færdigindtastede folketælling allerede er fastsat! I alt er der nu omkring 8 mill. poster indtastet, så der er meget at glæde sig til!

◆ I maj måned mødtes repræsentanter for bl.a. net tjenesterne "Digitale Kilder" og "Sognetræf" med repræsentanter for DIS. Sagen var ganske enkelt, at flere gode kræfter næsten samtidigt og helt uafhængigt af hinanden havde set mulighederne i at skabe en fælles sognevis samling af alle tilgængelig informationer om indtastninger, kirkebilleder mm.

Det blev et særdeles gavnligt møde, hvor man enedes om at samle informationerne i DIS-regi som én fælles informationsportal. Siden har der været arbejdet energisk med programmering, systematisering og afprøvning. I slutningen af januar 2004 har gruppen netop været samlet igen, og det forlyder, at man snart er klar til at gå i luften.

◆ I november afvikledes et stort heldagsarrangement i Rønne i samarbejde med Slægts- og lokalhistorisk forening på Bornholm. Det havde længe været bestyrelsens ønske at gøre fremstød i områder, hvor den sædvanlige DIS-mødeaktivitet ikke har været så markant.

Det blev en rigtig spændende dag med foredrag, fremvisninger af 3 slægtsforskningsprogrammer og sidst men ikke mindst tid til hygge og godt samvær. Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til "bornholmerforeningen" for et godt, konstruktivt og positivt samarbejde.



I november samledes bestyrelsen en hel weekend for at drøfte mere principielle og overordnede forhold, som ikke nås på endagsmøder. Fra venstre ses Kathrine Tobiasen, Ole H. Jensen, Arne Julin, Werner Wittekind, Boris Reimann og Hanne Marie Rud.

Det nordiske samarbejde

Foreningen har valgt at prioritere det nordiske arbejde højt. Desværre havde vi ikke mulighed for at deltage på forårets møde i Mariehamn, men i august drog ikke mindre end tre DIS-repræsentanter til Ronneby i Sverige for at passe vores danske stand på de svenske slægtsforskerdage.

Det blev et par særdeles travle men også givende dage. En masse mennesker fik svar på spørgsmål om foreningen, og det lykkedes til fulde at gøre opmærksom på, at DIS har en masse spændende at byde på. Fra Samfundet for dansk genealogi og personalhistorie er der nu kommet forslag om en fælles stand på slægtsforskerdage i Östersund i august 2004.

Møde i Schwerin

Foreningen var også repræsenteret på en tysk slægtsforskerkongres i Schwerin med temaet: "Migration over Østersøen". Gode kontakter er blevet knyttet, og forhåbentlig bliver det også muligt at møde frem til næste kongres.

Særnummeret Sogn-herred-amt

Det for længst udsolgte særnummer er under revision og opdatering hos foreningens tidligere formand Svend Erik Christiansen.

Der bliver tale om en stærkt forbedret udgave. Desværre kan der ikke

i skrivende stund siges noget endeligt om udgivelsestidspunktet. Heldigvis kan man stadig få den gamle udgave.

Den findes nemlig inkluderet på den cd-rom med Slægt & Data, som vi netop har udgivet (læs herom side 9).

Breve til Statens Arkiver

Foreningen har rettet henvendelse til Rigsarkivaren og heri gjort opmærksom på, at kvaliteten af de på: www.arkivalieronline.dk tilgængelige arkivalier efter vores mening kan forbedres betragteligt. I første omgang vakte vores henvendelse ikke genklang i Rigsdagsgården. Men der er nu taget skridt til en mere konkret, teknisk dialog om spørgsmålet. Så det sidste ord er bestemt ikke skrevet endnu.

Bestyrelsesweekend

I november måned samledes bestyrelsen i Middelfart til en hel weekends drøftelser af mere principielle, overordnede forhold – alt det der ikke bliver tid til at komme godt nok omkring ved de ordinære bestyrelsesmøder.

Det blev en virkelig god weekend med mange vigtige meningsudvekslinger om forhold til medlemmer, forhold til andre foreninger etc.

DIS-Bytt, DIS-Treff

Denne sag har længe været på dagsordenen. Desværre har det endnu ikke



*Hvordan mon vinden bliver i dag?
Foto: Hans-Henrik Tofft*

været muligt at omsætte de mange anstrengelser til et konkret resultat. Forhåbentlig kan der snart findes en fornuftig løsning.

Portostøtte

De ændrede regler om portostøtte kan desværre meget vel komme til at berøre udsendelsen af Slægt & Data. Der bliver i værste fald tale om en klækkelig forøgelse af vores udgifter til udsendelsen.

Vi har ansøgt om at kunne forblive i kategorien af blade med portostøtte, men intet er afgjort på nuværende tidspunkt. Vores eneste modtræk vil være at konkretisere vores tanker om elektronisk udsendelse af bladet til interesserede.

Slægt & Data

Slægt & Data er, som altid, udkommet med 4 numre i beretningsperioden. Året har budt på en markant forandring, idet vi fra og med 17. årgang nr. 2 har udsendt Slægt & Data delvist i farver. Også i år har der været mange pæne tilkendegivelser om bladet. Det er altid rart med påskønnelse.

Hjemmesiden

Foreningens hjemmeside undergår

løbende forandringer. Medlemsønsker om nye søgefaciliteter, bedre navigationsmuligheder etc. søges efterkommet i muligt omfang.

Tjenesten "DIS-Forum" er traditionelt en meget besøgt del af hjemmesiden, og på tilbagemeldingerne at dømme har vi mange glade og tilfredse brugere af hjælp til tyding, aneefterlysninger, markedsplads mm.

Det demokratiske frirum "Foreningsforhold" er målt i omfang og antal af indlæg vel nok det mest udnyttede af tilbuddene i DIS-Forum. Indholdsmæssigt kunne man måske nok fra tid til anden ønske sig en anden tone, og stundom byder vejrudsigten i sandhed på vind fra skiftende retninger!

Dis-Nyt

Næsten hver måned i beretningsperioden har vi udsendt det elektroniske nyhedsbrev Dis-Nyt. Det er en glimrende måde at kommunikere „her og nu“-relevante ting, og vi opfordrer endnu flere til at tilmelde sig ordningen. De allerede udsendte numre kan findes på vores hjemmeside.

Mødeaktivitet

Ingen har vist tal på de opfordringer, der er skudt af for at motivere til aktiv medvirken ved mødetilrettelæggelse. Hen over sommeren lykkedes det at få kontakt til en nu pensioneret lærer, der har påtaget sig at tilrettelægge og koordinere mødeaktiviteten øst for Storebælt.

Alle har givet vis bemærket, at det lige pludselig vrimler med tilbud i "kalenderen øst for Storebælt". Forhåbentlig kommer der også gang i arbejdet i den resterende del af landet.

Også i år har foreningen haft en repræsentation på SSF-weekend-kursus på Nørgaards højskole. I år var det igen Tove og Ole Jensen samt Kathrine Tobiasen, der stod for programdemonstrationerne. Interessen var stor den ganske weekend, og det er en fortræffelig måde at få vist foreningens ansigt på.

Fast ekspedition

Foreningens faste ekspedition har nu fungeret i hele beretningsperioden, og der er ingen tvivl om, at det var den helt rigtige beslutning, der blev truffet dengang.

Medlemmerne er glade for ordningen, og mange gør brug af den. Det er ganske mange opgaver, der er lagt i hænderne på vores ekspedition:

Pasning af telefon i ekspeditionstiden tirsdag kl. 14-18, ekspedition, produktion og forsendelse af medlemstilbud, udsendelse af velkomstbrev og medlemsblade til nye medlemmer, forsendelse af medlemsblade til medlemmer i udlandet, administration af læsekredsene. Jo, der er i sandhed travlt.

'Vind fra skiftende retninger'

Det er blevet en lang beretning i år. Men der har også været mange ting at berette om. Heldigvis kan man sige. Naturligvis er der stadig mange ting, der kunne gøres en masse ved:

Opgaver og projekter kan sættes i gang, og de principielle drøftelser af forholdet mellem bestyrelse og medlemmer kan givet vis trænge til forøget opmærksomhed.

Der er næppe heller tvivl om, at vejrudsigten også i tiden fremover vil lyde på vind fra skiftende retninger. Nogle dage vil der være højtryk, nogle dage lavtryk. Mangfoldigheden er så ubetinget en styrke, der i videst muligt omfang bør omsættes til positiv energi.

Midt i konstant medlemsfremgang og tusindvis af gode ideer er det imidlertid også vigtigt, at vi husker på det helt unikke i vores lokale DIS-vejrssystem: Det at vi faktisk selv i vidt omfang kan regulere både vindstyrken og vindretningen.

Hver og en af os ville givet vis gerne selv have personlig kontrol over både styrke og retning. Og jo flere der er parate til selv at levere noget af byggematerialerne til vindmøllerne, jo mere kan vi give vinden frit spil og udnytte energien.